

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Mấy Chục Năm Âm Nhạc Hải Ngoại** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



## MẤY CHỤC NĂM ÂM NHẠC HẢI NGOẠI

*“Thương nữ bất tri vong quốc hận  
Cách giang do xứng hậu đình hoa”  
(Bạc Tàn Hoài-Đỗ Mục)*

Ngày còn kẹt lại Việt Nam, mỗi khi lên nghe đài VOA phát bản nhạc “Một Chút Quà Cho Quê Hương” của Việt Dzũng tôi không cầm được nước mắt:

*“Con gửi về cho cha một manh áo trắng  
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thân”*

Thời gian đó, nhà cầm quyền Cộng Sản cấm hát và nghe nhạc miền Nam trước 1975. Ca sĩ Chế Linh từng là nạn nhân của chính sách đó khi ông đi hát chui bản nhạc “Thành Phố Buồn” để lãnh 18 tháng tù.

Khi sang Cao Miên tìm đường vượt biên, tôi được nghe lại những bản nhạc “vàng” của chúng ta ở các quán cà-phê của người Việt sinh sống ở đó. Điều này làm tôi sung sướng vì được sống trong không gian âm nhạc ngày xưa.

Ở trại tỵ nạn Pulau Bidong, từ loa của ban thông tin trại, tôi cũng như mọi người được nghe lại những bản nhạc mà mình yêu thích. Khi có một người rời trại đi định cư thì người ta cho phát bản Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn làm rơi nước mắt người ở lại và lưu luyến bước chân kẻ ra đi:

***“Ngày mai em đi  
Biển nhớ tên em gọi về”***

Đến lúc định cư ở hải ngoại được tự do hát và nghe nhạc trước 1975, từ băng cassette, băng video, CD, DVD, karaoke, đĩa blu-ray và youtube thì tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc của một kẻ lưu vong tìm lại được âm thanh của thời êm đẹp nhất ở miền Nam.

Trong bài này, tôi sưu tầm những tài liệu nhắc lại những năm tháng hoàng kim của âm nhạc hải ngoại mà ngày nay chỉ còn là hoài niệm.

Ngoài các sáng tác trong nước trước 1975, các nhạc sĩ của Việt Nam Cộng Hoà sau 1975 định cư tại nước ngoài vẫn tiếp tục sáng

tác và cùng với những nhạc sĩ trẻ hơn đã tạo nên dòng nhạc hải ngoại.

Những nhạc sĩ tên tuổi đầu tiên rời Việt Nam khoảng cuối năm 1975. Trong những năm đầu, một chủ đề sáng tác chính của họ là nỗi nhớ quê hương và Sài Gòn như "Sài Gòn Ôi! Vĩnh Biệt" của Nam Lộc, "Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn" của Phạm Đình Chương, "Khi Xa Sài Gòn" của Lê Uyên Phương, "Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ", "Đêm Nhớ Về Sài Gòn" của Trần Tử Thiêng, "Quê Hương Bỏ Lại" của Tô Huyền Vân, "Đường Về Quê Hương" của Lam Phương...

Chủ đề thân phận lưu vong cũng được nói đến với loạt bài "Ty Nạn Ca" của Phạm Duy, "Người Di Tản Buồn" của Nam Lộc, "Ai Trở Về Xứ Việt" của Võ Tá Hân, Phan Văn Hưng, "Một Chút Quà Cho Quê Hương" của Việt Dzũng... Một chủ đề phổ biến nữa là phục quốc kháng chiến nói lên mong muốn được quay trở lại miền Nam với Trần Thiện Khải (thuộc Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam với các ca khúc mang âm hưởng tiền chiến như "Em Vẫn Đợi Anh Về", "Trăng Chiến Khu", "Những Người Em Ở Làng Đồng Sơn" (Hoàng Nguyên Linh, Nguyệt Ánh) "Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về", "Trở Về Sông Núi" (Nguyễn Hữu Nghĩa), "Vùng Dậy Anh Em Ôi", "Đất Nước Lâm Ngụy", "Việt Nam Đứng Lên", "Hưng Khúc Việt Nam".

Từ khoảng đầu thập niên 1980, một số nhạc sĩ sau thời gian cải tạo tại Việt Nam ra định cư ở nước ngoài. Họ viết nhiều ca khúc tả lại thời gian cải tạo ở Việt Nam như Hà Thúc Sinh với tập Tủ Nhục Ca năm 1982, Nguyễn Hữu Nghĩa với Chiến Ca, Châu Đình An với Những Lời Ca Thép năm 1982... Phạm Duy cũng sáng tác

20 bài lấy tựa là Ngục Ca phổ từ thơ tù của Nguyễn Chí Thiện trong tập thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực.



Băng nhạc đầu tiên ra đời tại hải ngoại là cuốn ***Thanh Thúy 1: Saigon Ơi! Vĩnh biệt*** của ca sĩ Thanh Thúy được phát hành ngày 9 tháng 5 năm 1976 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, và sau là cuốn ***Khi Tôi Về*** của ca sĩ Khánh Ly, cùng tháng 9. Tiếp đó, nhiều trung tâm băng nhạc của người gốc Việt được thành lập và phát triển mạnh mẽ. Trong những năm đầu, các chương trình được phát hành dưới dạng băng nhựa cassette.

Lúc đầu những băng nhạc được ghi âm với những ban nhạc gia đình, điển hình là hai trung tâm Bốn Phương của ông Lâm Bốn Phương và Dạ Lan của nhạc sĩ Anh Bằng.

Nhưng từ đầu thập niên 80, cùng với sự xuất hiện của các Trung tâm Phượng Nga, Khánh Ly, Diễm Xưa, Mây, Thanh Lan, Người

Đẹp Bình Dương, Làng Văn, Asia, các băng nhạc đã được thu âm với kỹ thuật tiên tiến cho âm thanh tốt hơn hẳn



Nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người xa quê lúc ấy rất lớn, nên những băng nhạc thời này có số bán kỷ lục. Sau đó, vào cuối năm 1987, Phạm Duy là người đầu tiên đưa nhạc Việt vào đĩa CD do Duy Cường soạn hoà âm và sản xuất với tựa đề Nhạc Tình Phạm Duy. Nhiều băng nhạc thu âm ở Sài Gòn từ trước 1975 được tái phát hành.



Từ năm 1983, Trung Tâm Thúy Nga đã thực hiện các chương trình ca nhạc Paris By Night và phát hành băng video, ban đầu ở Paris, Pháp Quốc về sau di chuyển về Little Saigon, California.



**Trung Tâm Asia** (tên thương mại **Asia Entertainment Inc.**) được nhạc sĩ Anh Bằng thành lập vào năm 1982 tại Westminster, California.

Ban đầu, nhạc sĩ Anh Bằng lấy tên là Trung Tâm Lê Minh Bằng. Sau khi sản xuất, phát hành được bốn băng cassette, nhạc sĩ Anh Bằng đổi tên thành Trung Tâm Dạ Lan. Dạ Lan sản xuất và phát hành băng nhạc thứ nhất chủ đề "Nhu Một Nụ Hồng" rất thành công, giúp ông đủ vốn để mở một phòng thu thanh lớn hơn, thay thế cho phòng thu nhỏ ở trong nhà để xe. Ông nhường lại Trung Tâm Dạ Lan cho người cháu ruột Trần Thăng (Giám Đốc Trung Tâm Mây, sau này) làm chủ, rồi sáng lập nên Trung Tâm Asia vào năm 1985. Khi mới thành lập, Trung Tâm Asia chỉ phát hành nhạc trên cassette và CD, đến năm 1990 mới bắt đầu thực hiện các video âm nhạc thu hình ngoại cảnh.

Ngoài hai trung tâm băng nhạc lớn nhất ở hải ngoại Thúy Nga và Asia, phải kể đến một số trung tâm khác như dưới đây: -Mây Productions với chương trình Hollywood Night của giám đốc Trần Thăng gồm 20 cuốn DVD không kể các DVD và CD khác.

-Trung Tâm Vân Sơn với chương trình Nụ Cười và Âm Nhạc thành lập từ năm 1994 với giám đốc điều hành là nghệ sĩ Vân Sơn. Người dẫn chương trình kỳ cựu nhất của Trung Tâm Vân Sơn là nghệ sĩ Việt Thảo. Bước đầu Trung Tâm Vân Sơn nổi tiếng với việc gây dựng những ca sĩ trẻ và chương trình vui nhộn, trẻ trung với nhiều tiết mục hài.



Trung tâm đã đến và làm chương trình trực tiếp thu hình tại 11 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Canada, Cộng Hoà Séc và Australia. Tại Hoa Kỳ, trung tâm đã trực tiếp thu hình tại 12 tiểu bang và thành phố khác nhau. Trung tâm đã sản xuất được 53 cuốn Nụ Cười và Âm Nhạc.

-Trung tâm Làng Văn do Nguyễn Bích Lan sáng lập năm 1982 là một trung tâm ca nhạc lâu đời ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều băng, đĩa ca nhạc Việt Nam đặc biệt là chương trình Thế Giới Nghệ Thuật. Rất tiếc về sau, trung tâm này kết hợp với các trung tâm ca nhạc ở Việt Nam để sản xuất chương trình Duyên Dáng Việt Nam và dính liếu tới các vụ lùm xùm về mua bán bản quyền của các nhạc sĩ làm khán thính giả người Việt hải ngoại ngao ngán.

Cũng nên nhắc tới các trung tâm ca nhạc cá nhân như Trường Thanh Music , ngoài các đĩa audio còn sản xuất chương trình Saigon, Paris, Holywood (4 cuốn video), Đố Thanh Entertainment (17 cuốn video)...

Người Việt hải ngoại chúng ta phải nhìn nhận rằng nhờ có các trung tâm ca nhạc kể trên sản xuất mà chúng ta thoả được nỗi niềm nhớ quê hương đã bỏ lại đằng sau qua những bản nhạc cũ ở Việt Nam hay mới nơi hải ngoại. Ngoài ra, những sáng tác tim óc của các nhạc sĩ qua sự thể hiện của các ca sĩ là những đóng góp to lớn cho di sản âm nhạc miền Nam chúng ta.

Về nhạc sĩ, ngoài những tên tuổi thành danh trước 1975 như: Phạm Duy, Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, Trâm Tử Thiên, Anh Bằng, Minh Kỳ, Lê Dinh. Song Ngọc...chúng ta còn có các nhạc sĩ trẻ như Trúc Hồ, Trần Quảng Nam, Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Phan Văn Hưng, Châu Đình An, Việt Khang, Thái Thịnh, Ngọc Trọng..., tất cả đã làm phong phú thêm cho nền âm nhạc hải ngoại.

Ngoài những ca sĩ cũ đến hải ngoại bằng di tản, vượt biên, HO, đoàn tụ như Thanh Thúy, Phương Dung, Hoàng Oanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Băng Châu, Mai Lệ Chế Linh, Elvis Phương, Duy Khánh, Duy Trác, Giang Tử, Sĩ Phú, Hùng Cường...còn các ca sĩ trẻ đi diện HO với gia đình hay được gia đình bảo lãnh hoặc theo diện hôn nhân, con lai như Hoàng Lan, Như Quỳnh, Loan Châu, Thiên Kim, Hương Thủy, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Thế Sơn, Đan Nguyên...Tất cả đã làm đông đủ các giọng ca theo sở trường riêng của mình: thánh phòng, trữ tình, quê hương, đấu tranh...



Có thể nói, thời hoàng kim của nền âm nhạc hải ngoại là ba thập niên 80, 90 của thế kỷ trước và thập niên đầu của thế kỷ thứ 21. Trong thời gian này, vì mục đích tuyên truyền, nhà nước Cộng Sản Việt Nam còn cấm đoán nhạc miền Nam, nên nền âm nhạc trong nước rất nghèo nàn. Tôi còn nhớ những năm đầu thập niên 90, sân khấu của một video trong nước có phong đăng sau là một tấm vải trắng. Nhưng theo đà mở cửa, đổi mới, dân chúng trong nước sống dễ thở hơn nên họ bắt đầu nghĩ đến nhu cầu giải trí từ những tụ điểm ca nhạc ngoài trời người ta xây dựng những sân khấu “hoành tráng” và lăng xê các ca sĩ để định hướng người dân lưu tâm đến vui chơi hơn chính trị. Sau đó, chính quyền Cộng Sản còn cho phép trình diễn một số nhạc phẩm trước 1975 mà họ gọi là “nhạc bolero”.

Giữa thập niên thứ hai của thế kỷ này, do tiến bộ của điện tử và internet, video được sao chép dễ dàng và lại có sự xuất hiện của youtube, nên ai cũng có thể xem miễn phí một chương trình ca nhạc. Lại nữa, số khán thính giả âm nhạc Việt Nam càng ngày càng ít đi vì lẽ tự nhiên của tạo hoá, người trẻ không rành tiếng Việt, thích nhạc Âu Mỹ sôi động hơn nên các trung tâm ca nhạc lần lượt đóng cửa. Chỉ còn trung tâm Thuý Nga cầm cự đến cuốn số 138. Bây giờ trung tâm ca nhạc đưa chương trình lên youtube kiếm ít tiền còn nhờ số view và quảng cáo. Phần ca sĩ ai còn giữ tự trọng thì đi show cho chùa, nhà thờ hay cho công ty điện tử Teletron. Số lớn ca sĩ khác vì miếng cơm manh áo đi về Việt Nam hát. Tôi không trách những người này miễn là họ không nói những câu nịnh bợ chế độ mới. Có vài ca, nhạc sĩ làm tôi rất thất vọng vì họ còn tệ hơn nàng ca nữ trong hai câu thơ trong bài Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục đã ghi ở trên.

**Huỳnh Công Ân**

## **Tài liệu tham khảo:**

Wikipedia tiếng Việt:

- Nhạc Hải Ngoại
- Trung Tâm Asia
- Trung Tâm Vân Sơn

Nhạc xưa blog:

**Âm nhạc hải ngoại sau năm 1975 được hình thành như thế nào?**

<https://nhacxua.vn/am-nhac-hai-ngoai-sau-nam-1975-duoc-hinh-thanh-nhu-the-nao/amp/>

Cover Nhạc Việt:

Các Trung Tâm Sản Xuất Và Phát Hành Băng Nhạc Tại Hải Ngoại

<https://cdnhacviet.blogspot.com/2008/02/cac-trung-tam-san-xuat-va-phat-hanh.html?m=1>