

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **30/4/1975 “Ngày Thống Nhất Đất Nước” Hay “Ngày Giải Phóng Miền Nam”?** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



30/4/1975 “NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC” HAY “NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM”?

Võ Văn Kiệt, người cộng sản miền Nam trước 1975, người chỉ huy các vụ khủng bố tại Sài Gòn trong thời chiến tranh; trước khi mất, đã có một câu nói thật lòng (điều ít thấy ở con người cộng sản): “Trong ngày 30/4 có triệu người vui và có triệu người buồn”.

Triệu người vui là những người miền Bắc mà trước năm 1975 từng sống trong thiếu thốn, nghèo đói nhờ ngày 30/4/1975 họ cướp được tài sản của người miền Nam.



Cộng Sản đuổi dân đi kinh tế mới

Triệu người buồn là những người miền Nam, mà trước năm 1975 đang sống sung túc, nhưng sau ngày 30/4/1975 bị mất nhà cửa và bị đuổi đi nơi rừng thiêng, nước độc gọi là “vùng kinh tế mới”

Mới đây, Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN cũng đã nói một câu hiểm hoi nhưng thật lòng: ***“Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang Bệnh viện Chợ Rẫy chữa bệnh là mơ ước. 50 năm nhìn lại giờ mình lại mơ sang họ khám bệnh”.***

Chẳng bao lâu tới đây sẽ là ngày 30/4/2025 đúng 50 năm ngày nước Việt Nam Cộng Hoà bị xoá tên trên bản đồ thế giới.



“Diễn binh” mừng “ngày thống nhất”

Tôi được biết, năm nay nhà cầm quyền cộng sản sẽ tổ chức ăn mừng ngày này rầm rộ hơn những năm trước nhân cái mốc nửa thế kỷ này với một cuộc “diễn binh” (diễn binh) tại Sài Gòn với sự tham gia của 13 ngàn bộ đội.

Tuy nhiên, chúng ta thử xét lại danh xưng “thống nhất” hay “giải phóng” được gán cho ngày 30/4/1975 có đúng hay không?

Ngược dòng lịch sử, năm 1945 sau khi Nhật đảo chánh Pháp, ngày 11/3/1945, hoàng đế Bảo Đại ra tuyên ngôn độc lập và xé bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với Pháp và giao cho học giả Trần Trọng Kim thành lập nội các.

Nội các Đế Quốc Việt Nam của học giả Trần Trọng Kim được thành lập ngày 17/04 năm 1945 gồm toàn các trí thức: một giáo

sur, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư. Đó là các ông Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Hồ Tá Khanh, Trịnh Đình Thảo, Vũ Trọng Khánh, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiến, Phan Anh và Nguyễn Hữu Thi.

Thế chiến thứ hai chấm dứt sau khi hai trái bom nguyên tử được Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật, khiến Nhật Hoàng phải ra lệnh quân đội mình phải đầu hàng quân Đồng Minh. Thay vì theo xu hướng trao trả độc lập các thuộc địa cũ như Anh, Mỹ, Hoà Lan..., quân Pháp theo chân quân Anh trở lại chiếm đóng miền Nam theo kế hoạch giải giới quân đội Nhật ở Đông Dương, trong khi quân Tưởng Giới Thạch tiến vào miền Bắc.

Ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân Đồng Minh thì 2 ngày sau (17/8/1945), Việt Minh (tiền thân của đảng cộng sản Việt Nam sau này), lợi dụng cuộc biểu tình của công chức ở Hà Nội ủng hộ chính phủ Quốc Gia do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, cho người trà trộn vào đoàn biểu tình hô xen lẫn khẩu hiệu: "Hoan hô Việt Nam Độc Lập muôn năm" của mọi người với khẩu hiệu "Hoan hô Việt Minh".

Ngày 19/8, Việt Minh tổ chức mít tinh để khích động quần chúng ủng hộ họ tại Hà Nội. Ngày 25/8/1945, Việt Minh cướp chính quyền tại Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của Trần Văn Giàu. Ngày 28/8/1945, Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà được thành lập. Ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh đọc bản "Truyện Ngôn Độc Lập" tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội.

Về phần hoàng đế Bảo Đại, sau ngày Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội (19/8/1945), thì ngày 22/8/1945, một sĩ quan Nhật đến

yết kiến Ngài hỏi ý kiến Ngài có muốn nhờ quân đội Nhật dẹp bọn Việt Minh không, nhà vua từ chối. Ngài nói việc nội bộ Việt Nam để người Việt tự giải quyết. Hôm sau (23/8/1945) Trần Huy Liệu đến ép vua Bảo Đại thoái vị và giao ấn, kiếm cho Việt Minh. Chế độ quân chủ ở Việt Nam nói chung và triều đại nhà Nguyễn chấm dứt vào ngày đó.

Tham vọng lập lại ách đô hộ của Pháp ở Việt Nam gây ra cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ Nhứt giữa Việt Minh và Pháp từ 1946 đến 1954, chỉ kết thúc sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Genève 20/7/1954 ra đời chia đôi Việt Nam theo vĩ tuyến 17. Miền Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo chế độ Cộng Sản và miền Nam là Quốc Gia Việt Nam sau đổi thành Việt Nam Cộng Hoà theo chế độ Tự Do.

Theo các điều khoản của hiệp định Genève, quân đội Liên Hiệp Pháp (gồm quân đội Pháp và quân đội quốc gia Việt Nam) rút về phía Nam, và quân cộng sản tập kết về phần đất phía Bắc sông Bến Hải. Nhưng cộng sản lén lút để một số cán binh ở lại miền Nam sau khi chôn giấu vũ khí. Chúng còn đưa những cán bộ cộng sản nòng cốt xâm nhập vào miền Nam để gây dựng và lãnh đạo lực lượng tại chỗ hầu lật đổ chính quyền miền Nam.

Ngày 20/12/1960, cộng sản dựng lên cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để đánh lừa nhân dân, trong nước và dư luận hải ngoại, tưởng đó là phong trào nổi dậy của nhân dân miền Nam chống chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Chúng đưa những nhân vật trí thức bù nhìn như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chậu kiếng cho tổ chức đó trong khi thực quyền trong tay những đảng viên cộng sản cao cấp như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt...

Như vậy, rõ ràng sau ngày 20/7/1954 trên lãnh thổ hình cong như chữ S có hai quốc gia riêng biệt: phía trên vĩ tuyến 17 là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và phía dưới vĩ tuyến 17 là Quốc Gia Việt Nam sau là Việt Nam Cộng Hoà.

Năm 1966, theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã có 60 quốc gia trên thế giới công nhận chính thể Việt Nam Cộng Hoà.

Tháng 1/1950, cùng với Trung Quốc và Liên Xô, các quốc gia cộng sản Đông Âu đều công nhận tính chính danh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Năm 1969, Thụy Điển trở thành nước phương Tây đầu tiên công nhận nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà của Bắc Việt Nam.

Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973, quy định thể chế của miền Nam Việt Nam tức là Việt Nam Cộng Hoà sẽ do chính phủ đương nhiệm và nhóm “nổi dậy” Mặt Trận Giải Phóng (thực chất là tay sai của miền Bắc) quyết định.

Nhưng quân đội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đã xé bỏ hiệp định Paris xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà.

Vậy ngày 30/4/1975 phải được gọi đúng tên là ngày miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam hay là ngày Quốc Hận của toàn dân miền Nam.

Thực tế ngày nay đã chứng minh điều này: người miền Bắc đang cai trị người miền Nam. Họ là chủ nhân những xí nghiệp, công ty, ngân hàng, tiệm buôn, nhà hàng... còn người miền Nam chỉ là công nhân với đồng lương chết đói. Họ ở nhà lầu, đi xe hơi còn

người miền Nam ở nhà mượn đi xe gắn máy, xe đạp. Họ là giám đốc, trưởng phòng, trưởng ban ...còn người miền Nam làm bảo vệ (gác dan), tài xế, chạy xe ôm, phu quét rác, bán vé số...Hơn 80% ngân sách của Sài Gòn mỗi năm phải đem ra chi cho miền Bắc.

“Thống nhứt đất nước” hay “giải phóng miền Nam” chỉ là những mỹ từ dối trá để nhồi sọ thế hệ trẻ ở miền Nam và che dấu một sự kiện lịch sử đau buồn của toàn dân miền Nam đúng như Võ Văn Kiệt đã thú nhận. Đau lòng thay khi người ta thấy những người trẻ ở miền Nam “hồ hởi” tham gia ngày lễ ăn mừng chiến thắng của bên xâm lược đang cai trị mình.

HCA

Ngày Quốc Hận thứ 51

Tài liệu tham khảo:

-1954-1975: Quốc tế đã công nhận hai nhà nước Việt Nam như thế nào?

<https://spiderum.com/nguoi-dung/lekhanh12102005>